

FLICKAN STÅR PÅ GOLVET

Kursiverade ord i första versraderna sjungs av stämmorna!

1. Flickan står på golvet, fager som en ros ://:
Denna vackra gosse vill hon sova hos
Ramtadi damtadi deja, diddeladi dejan da
2. Flickan sa till gossen: vill du bli min vän? ://:
Ja, gärna om det vore uti denna kväll!
Ramtadi damtadi deja, diddeladi dejan da
3. Vill du bli min vän så räck mig hit din hand ://:
Håller du mig kär så tar du mig i hand
Ramtadi damtadi deja, diddeladi dejan da
4. Mitt uppå golvet bäddas upp en säng ://:
Där jag ville vila med min lilla vän
Ramtadi damtadi deja, diddeladi dejan da

BONDEN OCH RÄFVEN

(Levin Christian Wiedes vissamling) som vi sjunger den (MLP)

1. Bonden han gick åt villande skog
Där mötte honom Räfven
Ack om jag hade huden din
Till foder inunder luvan min
Fa lallilalli lej-a
2. Dig vill jag ge ett gångande skepp
Det bästa som du kan hafva
Ack...
3. Ett gångande skepp jag passar ej på
Det kan jag inte styra
Aldrig så får du huden min
Till foder inunder luvan din
Falallilali lej-a
4. Dig vill jag ge en gångare grå,
den bästa som du kan rida
Ack...
5. En gångare grå jag passar ej på
Den kan jag inte rida
Aldrig...
6. Dig vill jag ge en fetandes gås
Den bästa som du kan äta
Ack.....
7. En fetandes gås den passar mig bra
För vintern den är så långer
Då får du gärna huden min
Till foder inunder luvan min
Falallilali lej-a

VAK ÖPP

eft. Götter i Göljaryd, Småland

1. Vak öpp, vak öpp, min lilla vän
Du söver allt för längen
Ty sola skin på kyrketak
Och göken gal på ängen :/:

REF: De röda rosor är så härliga
Och vackra gossar är så kärliga
Helst när en får den en vill ha
Och den med nöje får skåda :/:

2. Det växer korn uti små tarp
Som uti stora byar
Nog får jag den som jag vill ha
När jag går själv istå och friar

REF: De röda rosor är så härliga
Och vackra gossar är så kärliga
Helst när en får den en vill ha
Och den med nöje får skåda :/:

"ODELIADÁ" / KÄRESTANS DÖD

efter Vendela Johansson, Delary. Sjungnen av Marie Länne Persson

1. Och greven han sade till stalldrängen sin:
Gå sadla mig två hästar
Hej odeliadá, hej odeliadá
Gå sadla mig två hästar

2. Så åkte greven vägen fram
Där mötte han bärarna bära

3. Åh bärare min, åh bärare fin
Vem bærer ni på denna bären?

4. En jungfru skön, en jungfru fin
Som har blivit död utav smärta

5. Och greven han red ett stycke på väg
Där hörde han klockorna klämta

6. Åh klockare min, åh klockare fin
Vem klämtar ni för denna tiden?

7. En jungfru skön, en jungfru fin
Som har blivit död utav smärta

8. Så red han fram ett stycke på väg
Där såg han grävorna gräva

9. Åh grävare min, åh grävare fin
Vem gräver ni till denna graven?

10. En jungfru skön, en jungfru fin
Som har blivit död utav smärta

11. Och greven han tog sitt förgyllande svärd
Och stack det igenom sin sida

12. Så togo de greven så blodig han var
Och lade vid jungfruns sida

13. Sen växte där upp två gröna träd
Det ena omfamna det andra
Hej odeliadá, hej odeliadá
Det ena omfamna det andra